

Griekse tragedie van zwerfhondje Pandora krijgt in kinderboek van Désirée alsnog een happy end



Zwerfhond Pandora werd door Désirée Beulen meer dood dan leven van de straat geraapt in Griekenland. — © Kelly Verberne Baarlo -

Désirée Beulen uit Baarlo heeft al ruim 2500 zwerfhonden uit Griekenland en Roemenië aan een liefhebbend baasje geholpen. Over Pandora, de zielepoot die ze zelf ternauwernood van de dood redde en in huis nam, schreef ze een kinderboek.

Een warm thuis is niet voor alle honden op deze aardbol vanzelfsprekend. Daarover gaat het deels op waarheid gebaseerde kinderboek waarin Désirée Beulen (61) beschrijft hoe het Griekse zwerfhondje Pandora na allerlei avonturen haar gouden mandje vond in Nederland. Als ze had opgeschreven wat het arme beestje in werkelijkheid is overkomen, was het een horrorverhaal geworden. „Ze was op sterven na dood toen ik haar van de straat raapte. Vergiftigd. Ze lag daar gewoon te creperen, zo zelig.”

De gruwelijke details van het leed dat Pandora en andere honden in Griekenland en ook Roemenië wordt aangedaan, blijven de jonge lezertjes bespaard. „Het is voor een volwassene amper te bevatten hoe wreed het er aan toe gaat, laat staan een kind. Honden worden daar als ongedierte beschouwd. Het is normaal om ze met knuppels te slaan of zelfs de poten af te hakken. Vaak belanden ze in *killshelters* om massaal te worden afgemaakt.”

Adoptiekinderen

Pandora overleefde de Griekse hel en woont sinds vijf jaar bij Désirée in huis. Samen met vijf andere honden en vier katten. Het zijn haar adoptiekinderen. Nikos was de eerste. „Ik kocht hem op Marktplaats van een vrouw uit Venray die straathonden uit Griekenland hierheen haalde. Geïnspireerd door haar ben ik daar zelf ook mee begonnen. Dat is alweer bijna tien jaar geleden.”

Inmiddels is het een fulltime bezigheid. Vijf jaar geleden richtte de Baarlose, die vanwege gezondheidsproblemen haar baan als interieur-styliste moest opgeven en sindsdien van een bijstandsuitkering leeft, een stichting op. Genoemd naar het hondje dat ze in het Griekse Skydra van een wisse dood redde. Désirée runt de non-profit organisatie, die sinds kort de ANBI-status heeft, samen met haar zoon en een vriendin. Eén van haar taken is het screenen van adoptanten. „Door hen allereerst te laten beseffen waar ze aan beginnen. Je haalt een hoopje ellende in huis. Negen van de tien honden zijn verwaarloosd, mishandeld en zwaar getraumatiseerd.”

Dweilen

Stichting Pandora heeft contactpersonen in Griekenland en Roemenië die de verschoppelingen opvangen, verzorgen en – sinds kort met een eigen bestelbus - naar Nederland brengen. „Elke hond die we redden, is er één. Dat is onze drijfveer. Want het is dweilen met de kraan open. Eeuwenoude opvattingen verander je niet zo maar. De naam Pandora is ook bewust gekozen. Volgens de Griekse mythologie kwam uit de doos van Pandora niets dan ellende. Na alle rampspoed bleef er alleen nog hoop over. Dat is wat we de honden willen bieden.”

Omdat het een missie van lange adem is, ligt hun toekomst in handen van volgende generaties. „Met mijn boek wil ik kinderen ervan bewust maken hoe zeer de zwerfhonden van deze wereld hen nodig hebben. Ik heb zelf vier kleinkinderen, ‘oma puppy’ noemen ze me. Voor hen ben ik een superheld. Ik hoop dat ze dat zelf allemaal ook stuk voor stuk worden. Dan heb ik straks toch iets moois nagelaten.”

‘Het zwerfhondje Pandora’ is voor 16,50 euro te bestellen op de website van uitgeverij Boekscout. Kijk ook op de website en Facebookpagina van Stichting Pandora.